

Tag med mig, *Jan Lyngdorf.* også kaldet: ”*Den glade Eventyrer*”.

På nogle eventyrlige rejser, hvor alle foredragene kan ledsages af nogle flotte lysbilleder, hvis lysforholdene i lokalerne ellers tillader det ?

F.eks. til:

BORNEO - Hovedjæggernes-, Næsehornsflugenes-, samt orkideernes land:

Jeg vil tage Jer med på en tur ud i den rigtige natur. Samtidig oplever vi den hårde daglige arbejdsrutine for mange af de fattige indonesere, der stadig høster ris ved hjælp af kornsegl.

For derefter, at slæber eller cykle de tunge rissække, der vejer op til 50 kg. hjem, hvor så risen tærskes.

Eller inde i byerne, hvor en mand kan være heldig at tjener helt op til 25 ører per bil, som han med stor sikkerhed, får dirigeret ind på en ledig parkeringsplads.

Vi når også at besøge de vilde junglefolk, der er direkte efterkommere af de berømte menneskeædende Dajaker.

Jeg nåede også at smage på nogle af de mange indonesiske mad specialiteter fra lokalbefolkningens små gadekøkkenvogne og om det smagte? - Tja, når bare ikke man viste hvad det var!



*Klar til næste
billede.*



Og så blev den fanget.

Jeg når nok også at genfortælle en historie om den hellige Næsehornsfugl, som jeg fik den beskrevet af en gamle stammehøvdinge, som vores vej kom forbi, da vi mødte ham i hans spændende landsby.

Eller hvor kraftige kvinder (de rige) virkelig har forstået kunsten at tabe sig uden kunstige midler, man lader da bare levende naturlige ting gøre kål på de overskydende kilo, og det virker ! Så tag med mig på en rundtur med fortællinger om fugle, planter og sidst men ikke mindst, nogle utrolige dejlige mennesker, der på den anden side af kloden.

Foredragene vare fra 1½ - 2 timer,
hvori der så kan indlægges kaffepause,
hvis det foretrækkes.

Jan Lyngdorf Kasernevej 9, 4300 Holbæk
Telefon / fax +45 59 43 63 80
E-mail: janlyngdorf@email.dk
www.janlyngdorf.dk

Tag med til det Nordøstligeste af Grønland, til St. Sirius Nord, On top of the World.

Oplev den fantastiske storslåede natur, som vi Sirius-folk tit glemmer at



*Vores logo i jod,
ej i blod.*

for-tælle, for alt er ikke kun skiture og hundeslædekørsel, nej så langt fra da. Der er jo også lidt fra blid sommer til bidende frost. Den berømte Nordøst Grønlandske kogekunst, så som; - morgenbrød, brasede kartofler. Vandafhentning, snedkerrering, hobbyer, - samt tidsfor driv i de to måneders nat-nat.

Kan det lade sig gøre at tæmme polarræve ?
Det spændende i at side og nyde udsigten i top-
pen af en 85 meter høj gittermast, hvor Kron-
prinsen siden har kravlet opad i mine fodspor, og jeg kunne
blive ved. F.eks. om mine Nordøstgrønlandske fjeldartilleris

kanoner. Isbjørnenes gavmilde betaling, for det af vores forråd de havde spist. Den meget farlige omgang med sne, eller vand afhentning i -45 grader frost.

Vores venskabsklub i Thule, der leverede aviser og blade, så vi kunne følge lidt med, men med 2-3 måneders forsinkelse, i nyhederne.



*Det var mig,
der var frisør.*



De flotte tisse-isskulpturer, d er til nogens overraskelse kan smelte, med en helt speciel duft til følge.

Permafrostens betydning for nutidens byggeteknik, det er ikke altid, at nye ideer er de bedste.



Lad os så komme af sted..

*Kan Polarræve tæmmes,
Tja, hvad syntes I ?*

Dette og meget andet vi jeg gerne fortælle jer om, hvordan det er på en så afsides liggende sted, men hvor naturen og hjemmelig hygge er i højsædet.



Lidt dagligdags arbejde.

Foredragene vare fra 1½ - 2 timer, hvori der så kan indlægges kaffepause, hvis det foretrækkes.

*Jan Lyngdorf Kasernevej 9, 4300 Holbæk
Telefon / fax +45 59 43 63 80
E-mail: janlyngdorf@email.dk
www.janlyngdorf.dk*

”James Bond, gå hjem og læg dig”

Har Det Danske Forsvar, haft agenter sendt ud i østlandene ?

Måske ved tilhørerne meget mere efter dette foredrag, der er udslagsgivende efter, at jeg af personlige grunde, var nød til at skrive bogen:

- *”James Bond gå hjem og læg dig”*,
om nogle spændende år i min militære karriere.
Dette foredrag indeholder ingen billeder, da alt skulle afleveres, når man kom hjem.



Jeg var heldigere end disse fyre.



Også med hensyn til dette billede.

Når først man får åbnet for de gamle soldater historier bliver det jo sjældent kedeligt, for det den ene ikke kan huske, ja det kan en anden. Så lad de gode, de gamle glemt soldaterminder dukke frem af glemslerne og del dem rundhåndet ud til de andre, der kan lide soldater fortællinger.

Det er ikke altid helt sikkert, at historierne de er helt sande, for vi husker jo ikke så godt mere, men der er ingen tvivl om, at det kun kan blive morsomt, sådan med maraton soldater fortællinger.

Så: - Mød op! Stå ret! Sæt Dem! Nyd det!

Foredragene vare fra 1½ - 2 timer,
hvori der så kan indlægges kaffepause,
hvis det foretrækkes.

Jan Lyngdorf Kasernevej 9, 4300 Holbæk
Telefon / fax +45 59 43 63 80
E-mail: janlyngdorf@email.dk
www.janlyngdorf.dk

**Landet med kanalen, der løber Nord / Syd, mens den deler
Atlanterhavet og Stillehavet Øst / Vest. Pilegift-frøer
og Cuno indianernes land, vi er i PANAMA.**



Dette frodige lille land, med dets store naturrigdomme. Så som, de små farvestrålende pilegiftfrøer, naturmedicinplanter, der lever og gror her, ved Det Caribiske Hav. De forladte junglepartisan-landsbyer, der nu bliver brugt til turistudflugtssteder.

Midt imellem Nord og Sydamerika ligger Panama, som bare er en oase for naturinteresserede. Her er alt, hvad der kan interessere én, det gælder

både inden for blomster-, fugle-, og eksotiske dyr. Hvor bølgerne pludselig er fra blik til 6-8 meters ***Vi slapper af i den fugtige hede.***

højde, men man ser indianerne på deres flåder, der er lavet af banan stokke, hvor de stille og rolig rider stormen af, ude på det store Caribiske hav.

Jeg har set en del individer af den næsten udryddet "Gyldne frø", som er en tudse. Pludselig, at stå ansigt til ansigt, med et dovendyr. Og fået lov til, at overnatte i en af narkobaronen general Norjekas guerillalejrer, hvor vi delte sove-sted med tusindvis af store termitter og 10 cm. store lækker kakerlakker.



Den meget sjældne Gyldne frø.



***En lille bambus busk,
hvori der også lever frøer.***



Den stolte fader med sit barn.

Foredragene vare fra 1½ - 2 timer, hvori der så kan indlægges kaffepause, hvis det foretrækkes.

***Jan Lyngdorf Kasernevej 9, 4300 Holbæk
Telefon / fax +45 59 43 63 80
E-mail: janlyngdorf@email.dk
www.janlyngdorf.dk***

Før frodig skov, nu gloende / kold ørken, SAHARA.

En eventyrlig rejse i det nordlige Sahara, med et pust af 1001 nats eventyret, hvor jeg engang var udsendt til, af daværende zoologisk haves direktør Arne Dyhrberg. Hvor jeg overnattede i den kolde ørken eller i de forladte Fremmedlegionærers forter. De 10.000 vis af flamingo unger, der led saltdøden. Mine fine Leopardtudser og ørkenræve og hvad jeg ellers fangede. Eller den fantastiske nattehimmel, hvor man følte at man kunne plukke af stjernerne. Det gamle Kartago fra romerrigets tid. Efterkommeren af middelhavets sørøver, der nu var blevet taxi-chauffør, men som pludselig lå med snuden i sandet for mine fødder. Beduin høvdingen, der fortalte mig, hvorfor ørkenen bredte sig i den hast den gjorde.



En hverdags beduin familie.

Foredragene vare fra 1½ - 2 timer, hvori der så kan indlægges kaffepause, hvis det foretrækkes.

Jan Lyngdorf Kasernevej 9, 4300 Holbæk
Telefon / fax +45 59 43 63 80
E-mail: janlyngdorf@email.dk
www.janlyngdorf.dk



Fest og farver med smil i øjnene.

Det er virkelig 1001 nats eventyr, at få lov at opleve disse rare mennesker med deres helt egne måder at eksisterer og overleve på. Det vi tager som en selvfølgelighed, vand og lys. Ja, vand det er noget man bruger flere timer på at hente og sådan er det bare. Men de er lykkelige og især stolte, så kom og se, lyt og lær om et anderledes folk og land.



Kathagos ruiner.

Lad østens mysterier selv fortælle, for vi er på besøg i VIETNAM.

Tag med på en oplevelses tur ud i junglen og se de flotte orkideer, insekt-livet og de dejlige meget forskellige mennesker, der lever her.

Dette land, med de mange fantastiske flotte naturområder. Hvor den bedste måde at komme frem på, er med guider og så sidde bag ved dem, på deres små motorcykler.

Vi tager turen igennem et fantastisk langstrakt land, med en utrolig flot natur og en anderledes fugle-, og plante liv.

Og dets dejlige befolkning, der er så forskellig, at det næsten er uforståeligt.



Størrelsesforhold, joe lidt.



Den fantastiske Lotus plante.

De smukke lotus planter, hvor man bruger det meste af planten. Rødderne kan koges eller ristes, bladene bruges som en slags kåldolmer. Frøkapslen kan syltes og endelig blomsten er til udsmykning eller i te blanding.

Samt hvordan man lettest holder naboen ud af sin have,

eller andre, man ikke har lyst til, at få besøg af. Her lærte jeg var rishøsten betyder for det vietnamesiske folk. Og at vi kloge fra vesten, ikke skal blande sig i deres arbejdsgang med vandforsyning til deres rismarker.

Samt, hvad fingernemme yngre kvinder kan skabe, af kunstbrodering til de flotteste billeder. Det er et fantastisk frodigt orkidé land, men også med mange flotte sommerfugle og andet "kryb"!



*Værsgod, så er der serveret,
lækre søde palmelarver, mums.*

Foredragene vare fra 1½ - 2 timer.
hvori der så kan indlægges
kaffepause, hvis det foretrækkes.

*Jan Lyngdorf Kasernevej 9, 4300 Holbæk
Telefon / fax +45 59 43 63 80
E-mail: janlyngdorf@email.dk
www.janlyngdorf.dk*