

I I S S = Ikke I Suppen Slips !

Moden er egentlig en besynderlig størrelse. For cirka hvert 30. år vender den gode gamle tilbage igen. Ja, nu om dage sker det til tider lidt oftere.

Hvad taler han nu om ham der, *Jan Lyngdorf*.

Om tøjmoden selvfølgelig. Her gælder det især inden for kvindetøjsmoden.

Hvor der altid er glæde og glade farver. Jer er desværre blevet så gammel, at mit største ønske inden for kvindesommermoden ville være.

Hvis den gode luftige topløse mode igen skulle dukke op ved de danske strande. For så ville vi ældre mænd igen få den så meget opreklamerede motion, der ville være ved, at vade frem og tilbage på de gode solskinsdage, ved de danske strande. Det ville give os en fantastisk motion i det løse sand. Ja, det ville være meget givtigt for alle aldersgrupper. Når man har vel lov til, at have lidt ønske tænkning. Eller, er det også blevet "Politisk ukorrekt".

Det var så lidt om kvindemoden.

For mændene gælder det, at vi desværre er så konservative, at det kun er de helt unge i storbyerne, der er lidt sprælske, hvad angår pang farvet tøj.

Det mændene som reglen ellers kan strække det til er, et nyt slips. Det er så her problemerne opstår.

For de fleste gange kniber det med at få bundet slipseknuden så den sidder flot lige. Mange af vores TV-spekere evner endnu ikke den opgave. Det samme gør sig gældende for de yngre mænd.

Hvad gør de snedige Herreekviperings forretninger. Ja, da de ansatte har det samme problem, for de fleste af dem mestrer heller ikke den ædle kunst der er i, at binde den flotte lige slipseknude. De gør da bare kunderne opmærksom på, at den skæve slipseknude, netop er det mest hotte inden for moden netop nu. Sådan !

Det meste af mit voksenliv, har jeg ofte været nødsaget til, at bære slips.

Det være sig indenfor militæret, her havde vi de forbandede strikkede bomuldsslips. Der er meget svære at binde, så det ender med en smuk slipseknude. Det især, da jeg var ved Militærpolitiet, her skulle vi altid være flot paradepåklædt, når vi var ude for, at patruljerer i bylivet. Så var det igen, det her med slipset, men jeg fandt på en udvej, der aldrig blev opdaget. Jeg opfandt den løse slipseknude. Jeg tog simpelthen og klippede et stykke af mit sorte militærslips.

Efter at have lavet en del forsøg på et stykke tynd pap Bl.a. *Tænker jeg på slips?* for at få, den rigtige vinkel på knuden. Da alt var i orden fandt jeg noget tyndt stift læder, og klippede det til efter pap skabelonen. Nu limede jeg så det slipse stykke,



*Da jeg var ung
var jeg topløs
i sneen i Grønland.*



Tænker jeg på slips?

jeg havde klippet af og derefter ved hjælp af to sæt trykknapper på bagsiden af knuden, havde jeg nu den perfekte knude i resten af min militær tid.

Vi springer til nyere tid. Jeg har været med i forskellige sangforeninger og sangkor og her var der også en form for uniformspligt. At forstå på den måde, at når vi var ude for at optræde, sås det helst, at mændene bar slips, men med tiden hændte det jo, at nogle af de mandlige kormedlemmer fik skavanker med gigt i deres hænder og det begyndte at knibe med, at få bundet deres slips. Jeg trådte til med at binde deres slips. Så det endte med, at jeg bandt slipset på de fleste af mine medsangere.

Da var det til sidst, at den gamle ide fra militæret, igen dukkede op til overfladen, den ide med den kunstige slipseknude. Nu skulle der tænkes kreativt, for vi havde i det ene kor, et lille logo (et emblem) broderet nederst på vores slips, hvorfor ikke sætte dette på selve knuden.

For når man ved andre logo (emblem) slips knappede jakken, så var logoet alligevel gemt væk. Hvad gavtede det så, at man havde dette dyre logo (emblem) på sit slips. Jeg gik i gang, for ideer havde jeg nok af oppe i hovedet. Til sidst lykkedes det så.



Slipseknuden var skam med til Grønland.



Dette er så et lille udvalg af nogle af de slips med kunstig knude, der blev bestilt. Man kan vel også kalde dem, med løs knude med logo, smykker eller emblemer.

Jeg havde skabt noget unikt, jeg var stolt, men måtte hurtig i tænke boksen igen. For nu begyndte unge kvinder at forespørge om ikke der også var en mulighed for, at de også kunne få en ny ting til, at smykke deres hals. Mange af de offentlig ansatte havde i lang tid set meget smarte ud, med deres flotte tørklæder, men de ville nu også prøve, om ikke der kunne skabes noget nyt til dem, et helt nyt design. Hjem i tænkeboksen igen. Det der især havde fascineret både mænd og kvinder, var de der med smykkerne, altså totalt ping pang i farver og udsmykningen. Det var noget af en opgave, men pludselig var ideen der bare.



Her er så nogle af de sidste nye i udvalget, der nu kan blive uendeligt, da det kun er fantasien, der nu sætter grænsen.

En lille oversigt over nogle af de forskellige slipseknuder, der er kreeret ud fra mange af de anmodninger, der er blevet forespurgt i den seneste periode. Da det som en steppebrand rygtedes, at man kunne få sit slips ud fra sin egen personlighed. Tænk, at man allerede kan kalde dette design for den gamle ide, men så sandelig ikke uaktuel, nærmest tværtimod. For de der er vant til, at gå med slips nyder ideen.



En samling slips, her med den løse slipseknude på tøj giner.

Men det er nu denne her ide, der tager flest kegler blandt både de yngre som ældre i befolkningen. Og så sandelig også blandt forretningskvinderne, der ikke længere syntes, at det virker så mandigt, som da de før gik med et rigtigt slips.

Det nye design med "Ikke I Suppen Slipset" er ved at have fundet vej til alle de der vil være fri til at bære det, som de syntes klæder netop dem og deres personlighed. Hvor det hverken er for mandigt, eller for feminint, igen at gå med disse nye spændende påklædningsgenstande. Der igennem alt for lang tid har været et tabu emne, som ingen turde røre ved inden for tøjbranchen. Men nu er tiden igen inde, hvor man igen vil skabe det perfekte look og man tør igen vise, at man er med på den nye mode. Samt, at det her også kunne betegnes som et slipesmykke, der ikke bare bliver gemt af vejen fordi man skammer sig over det, som mange af de forrige slips blev det. Den nye trend er, at gå med det man nyder, at vise sig frem med. Så på med det nye slipesmykke og bliv et glad menneske igen.



Her er så den nye serie af, I I S S (Ikke I Suppen Slipset) hvor I rigtig kan sætte jeres eget personlige præg på designet.

F.eks. der på den første jakke, den genstand, dukken, der er hængt på knuden. Her er jeg blevet fortalt, at den er blevet lavet af en lille 7 års pige, der elsker sin bedstefar meget højt. Der selvom han er direktør i et stort internationalt firma. Så har denne gave gjorde så stort et indtryk på bedstefaderen, at han nu går med den hver dag. Da udsmykningen kan skiftes efter behag.

Mange hilsner fra *Slipseknude* og *Slips med smykke* designer, *Jan Lyngdorf*.